

TEMPEL IN MUSSELKANAAL

Tekst en foto: Cecile Hendriks

14

Zeven jaar lang is er gezocht naar een locatie voor de tempel. Eindelijk is het zo ver: de stichting Wat Buddha Parami Thai-Nederland Culture heropent in het Groningse lintdorp Musselkanaal de deuren van een voormalige Nederlands Hervormde kerk. 'We hoeven nu niet meer helemaal naar Waalwijk of Landsmeer te reizen,' zegt een stralende Nuntanee Nopchoowongskul-Aeilkema. Zij is de initiatiefneemster van deze onderneming. 'Het is fijn voor boeddhisten in de noordelijke provincies en voor onze Duitse burens om een tempel in de buurt te hebben,' zegt ze. 'Sommigen waren drie uur onderweg om een tempel te kunnen bezoeken.' Een paar honderd Thai zijn naar Musselkanaal afgereisd om de opening van hun boeddhistische tempel mee te maken.

PASTORIE VOOR MONNIK

Heeft het nog een speciale betekenis om in een kerk een boeddhistische tempel te stichten? 'Nee hoor,' antwoordt de jonge Thaise, 'we zochten een locatie die in het bestemmingsplan opgenomen was als gemeenschapsgebouw. Het had ook een school kunnen zijn of een verenigingsgebouw. Het mooie van de kerk is dat er een pastorie bij zit waar de monnik kan wonen.' Monnik Phakru Kunnasarasophon zal vanaf eind juli drie maanden lang bij de tempel komen wonen. Zijn verblijf valt samen met het Aziatische regenseizoen. 'In die maanden mogen monniken niet reizen, omdat ze op de vele beestjes kunnen trappen die dan over de grond krioelen,' legt Nuntanee uit. De rest van het jaar leiden de monniken een zwervend bestaan. Er zal steeds een monnik in de tempel zijn, maar niet altijd dezelfde.

TRADITIE

De boeddhisten maken voornamelijk gebruik van het bijgebouw. Vrijwilligers hebben er een podium gebouwd waarop zeventien monniken in lotushouding zitten. Ze dragen oranje gewaden en hebben hun hoofden kaalgeschoren. Naast hen rust een enorm goudkleurig Boeddhabeeld, voor hun voeten staan kommen. Eerder op de ochtend zijn deze gevuld met eten dat de bezoekers hebben gebracht. 'Dat is onderdeel van de boeddhistische traditie,' legt Roland Pet uit. Samen met zijn Thaise vrouw is hij vanuit Doorn naar de opening van de tempel gekomen. 'Iedere ochtend brengen mensen eten naar de monniken. Nadat de monniken hebben gegeten, krijgen de

bezoekers het overgebleven voedsel.' Of hij nog vaker naar Musselkanaal zal komen? 'Waarschijnlijk wel,' zegt Pet, 'maar Waalwijk is voor ons dichterbij.'

RUST ZOEKEN

Vanwege de feestelijke opening is er een grote hoeveelheid extra voedsel voor de bezoekers gemaakt. Terwijl ze van de pittige curry en witte rijst eet, vertelt Nuntanee over het belang van de tempel: 'Het moet een plek worden waar we het begrip in Nederland voor de Thaise cultuur en het boeddhisme kunnen vergroten. Iedereen die het leuk vindt, kan komen.' Daarnaast is de tempel een plek waar mensen rust zoeken. Iedere dag is hij open. Er wordt niet gebeden, omdat het boeddhisme officieel geen godheid kent en de Boeddha traditioneel gezien wordt als een spiritueel leider. 'We komen naar de tempel om bijvoorbeeld met de monnik te praten,' vertelt ze. 'Hij is een heilige meester, een soort adviseur aan wie je vragen kunt stellen. Zo kan hij je steunen bij persoonlijke problemen.'

ZANG

En dan is het tijd voor de officiële opening. Buiten wordt er gezongen. De monniken onthullen het naambord voor de kerk en de oudste monnik besprenkelt het bord en een deel van de bezoekers met water. Honderden telefoons schieten de lucht in om het moment vast te leggen. De Thai hebben hun tempel.

